

# *Min oplevelse af G.E.*

Da jeg skulle til at starte på Gylling efterskole, havde jeg næsten opgivet, at der var noget, man kunne gøre, for at hjælpe mig til at blive god i skolen, fordi jeg følte, at jeg var dum og ikke duede til noget. Jeg havde et meget dårligt selvværd, da jeg begyndte på skolen og følte mig meget anderledes end alle andre.

Da jeg begyndte på G.E. oplevede jeg, at man blev mødt på det niveau, man var på og at alle de andre elever, havde det ligesom mig. Der var lærere, som forstod en og stolede på, at jeg kunne noget og de viste mig tillid og ro til, at finde mine styrker frem. De gjorde mig trygge, så jeg begyndte langsomt at åbne mig, og de roste mig hele tiden, så jeg begyndte at tro på mig selv. De fandt hurtigt mine svagheder og styrker og lærte mig nogle helt nye måder, at lære at læse og stave på.

Da jeg startede, kunne jeg kun skrive meget få ord og kunne ikke skrive det sammen til en tekst, der gav mening. Jeg kunne heller ikke noget engelsk, da jeg før blev taget ud af engelsktimerne, fordi jeg blev sat til at læse i en bog, selvom jeg ikke kunne. Jeg var bange for at skulle have engelsk, da jeg kom på G.E., og jeg kunne ikke noget og syntes, det var rigtig svært. Nu har jeg engelsk, og fordi læreren tror på mig, er jeg begyndt at kunne forstå og tale engelsk.

I dag kan jeg følge undervisningen i dansk på mit eget alderssvarende niveau. Takket være Gylling Efterskole kan jeg gå op til afgangsprøve til sommer og starte på Silkeborg Handelsskole efter sommerferien, og det ville jeg aldrig kunne, hvis jeg ikke havde været så heldig at gå på Gylling Efterskole.

Det er skræmmende og for dårligt, at vi ordblinde skal på en efterskole for at få hjælp. Det folkeskolen gjorde ved mig er skræmmende. Jeg blev syg af det og mistede helt min selvtillid. Min mening er, at politikerne snart skal indse at ordblindhed ikke er et tabu emne, og vi kan hjælpes, bare vi kommer det rigtige sted hen.

Gylling Efterskole har fået mig til at få mod på livet igen og tro på, at jeg kan blive til noget og få et godt liv trods min ordblindhed. De to år jeg har haft på Gylling Efterskole vil jeg ønske for alle ordblinde, at de også får. Jeg vil aldrig glemme skolen og deres fantastiske dygtige og omsorgsfulde lærere.

Camilla Nørgaard Olsen